



Hartelijk welkom bij de fysieke en/of [online viering](#) van onze wijkgemeente.

Pastores:

Ds. Jan van der Wolf
T 079 - 889 74 32
M 06 - 38 63 62 93
E jtvanderwolf@gmail.com
Beschikbaar: ma. t/m vr.

Ds. Els van der Wolf-Kox
T 079 - 889 74 32
M 06 - 38 63 62 92
E evanderwolfkox@gmail.com
Beschikbaar: ma., di., do. en vr.

Collectes kunt u overmaken op:
NL66 RABO 0373 7129 01
t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid
o.v.v. het collectiedoel

Redactie Nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link:
pwzz.nl/nieuwsbrief

Voor de Nieuwsbrief van zondag 11 december 2022 kopij **uiterlijk** woensdag 7 december **voor 18.00 uur insturen**.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl

Live of later de dienst meebeleven doe je via het [YouTube kanaal](#) of via de [Kerkomroep](#)

Rijden naar de Regenboog

Mensen die zondag naar de Regenboog willen gaan maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen worden opgehaald.

Wilt u dit?

Bel dan even met Niesje van Dam, M 06 - 17 73 46 53 of met Peter van den Broek, T 079 - 321 43 91 en het wordt geregeld.



Bij de kerkdienst, tweede advent

Waar kom je vandaan?
Deze vraag wordt gesteld aan Ruth. Wie ben je, waar kom je vandaan? Ruth is een vreemdelinge, een buitenlandse, en toch wordt zij genoemd als voormoeder van koning David en uiteindelijk van Jezus. Uit liefde is zij met haar schoonmoeder Naomi meegegaan naar Bethlehem, waar zij is gaan werken op de akker van Boaz. Beide vrouwen hebben veel verdriet door verlies van dierbaren. Hoe vind je weer een weg om te gaan en in hoeverre ervaar je dat God erbij is? Voor de kinderen is er het project 'Levenslicht', ook zij zullen Ruth ontmoeten en haar verhaal horen.
Marga Schipper-Boven

Collectes

1^{ste} collecte: Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië, Irak. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook de lokale inwoners die in armoede leven.

2^{de} collecte: Kerk

Liturgische bloemschikking

In de komende 4 weken worden de vier 'voormoeders' van Jezus belicht. Vandaag belichten wij Ruth die net als Batseba een voormoeder van Jezus was. De naalden van de pinus (pijnboom) geven de pijn weer die Ruth en Naomi voelden. De bloemen zijn paars als kleur van rouw en reflectie. De granen verwijzen naar de oogst in het nieuwe land, het broodhuis Bethlehem.

Carla Baak en Irene de Geus

Boekentafel Regenboog

Deze zondag staat er weer een mooie boekentafel voor u klaar! Thema: Kerst, met ook kerstkaarten van de kaartenmaakgroep (Pelgrimskerk). U kunt (helaas) alleen cash betalen.
Elsbeth, Sandra en Hennie

Dienst volgende week derde advent

Op deze derde zondag van Advent gaan we samen met de kinderen verder met het project over de voormoeders van Jezus. We zijn benieuwd wat het verhaal over Rachab (Jozua 2) en het rode koord ons te vertellen heeft. Ook gezien het 'oudste beroep van de wereld' dat zij uitoefent. Of gaat het daar niet om? Marije Verheijke zal in deze dienst zingen en ds Jan van der Wolf is de voorganger.

Producten voor kerstpakketten gevraagd

Kerken in Zoetermeer en Present organiseren een kerstpakkettenactie voor klanten van de Voedselbank en Oosterfaantje. Er wordt een levensmiddelenpakket samengesteld met daarbij kerstproducten, zodat ook zij iets extra's krijgen met de feestdagen. Onze vraag is: Wilt u voor het kerstpakket iets lekkers (kerstsnoep, -koek of -chocolade) meenemen voor bij de koffie of thee? *Op 4 en 11 december* kunt u dit inleveren in de Regenboog. Alvast hartelijk dank. *Diaconie PWZZ*

Mooie voorlopige eindstand najaarsactie 2022

Wat is het mooi om te kunnen vertellen dat de voorlopige eindstand van de najaarsactie zo'n € 8.000,00 bedraagt voor onze wijkgemeente. Nagenoeg het begrote bedrag. Hartelijk dank hiervoor! Dat schept vertrouwen voor de toekomst. Mocht je/u alsnog een bedrag over willen maken dan kan dat natuurlijk nog steeds. Dit kan op rekeningnummer NL68 RABO 0373 7337 20 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer o.v.v. najaarsactie.
Henry van der Wiel
(Vz. werkgroep Kerkrentmeesters)

Lopers gezocht actie Kerkbalans 2023

De actie Kerkbalans die jaarlijks in januari wordt gehouden, komt er weer aan. Om dit belangrijke werk voor onze wijkgemeente voort te kunnen zetten is er dringend behoefte aan mensen die een aantal adressen willen lopen. Gevraagd wordt om de enveloppen te bezorgen en op een afgesproken moment weer op te halen. Wil je even een ommetje maken en kennismaken met de mensen van "Wij van Zuid"? Meld je aan bij *Henry van der Wiel*
E kerkrentmeester@pwzz.nl
of *Paul Jerphanion*,
E pm.jerphanion@kpnmail.nl

Bezorgers gevraagd t.b.v. uitdelen kerstattenties

Wij zetten een traditie voort om leden van 80 jaar en ouder tegen de kerst een attentie vanuit onze wijk-gemeente te bezorgen. Dit jaar is het een kerstroos met een boodschap van onze wijkpredikanten Els en Jan van der Wolf. Voor heel Zoetermeer-Zuid gaat het om een kleine 300 adressen. Aanmelden hoeft niet, maar we hopen dat velen een handje helpen bij het bezorgen. Het is dankbaar werk, want veel ouderen stellen zo'n concreet teken van meeleven uit de kerk zeer op prijs. Voor adressen in en om Meerzicht zullen planten klaar staan om op te halen uit de Oase, op vrijdag 16 december van 14.00 tot 16.00 uur. Voor adressen in Rokkeveen en het Dorp zullen planten klaar staan om mee te nemen na de dienst in de Regenboog op zondag 18 december. *Wil Bettenhausen*,
E wil.bettenhausen@gmail.com,
M 06 - 17 16 26 19
Jan Jonker, E jjonker@gmail.com,
M 06 - 12 07 38 65

Seniorensoos 'De Oase'

Op maandag 5 december, Sinterklaasdag, heten we u om 14.00 uur weer van harte welkom. Deur open 13.30 uur.
Inlichtingen:
Mary Lemmers, T 079 - 351 47 19 of
Thea Heemskerk, T 079 - 351 25 72

(Afhaal-) Klaver 4 Maaltijd

Op dinsdag 6 december is er weer een (afhaal)Klaver-4 maaltijd. De maaltijden kunnen tussen 16.30 en 17.30 uur afgehaald worden in De Oase. Zo nodig kunnen deze ook thuisbezorgd worden. De netto opbrengst is bestemd voor het

project 'kansen voor jongeren in achterstandswijk Libanon', voor het project van Debora Molenaar, die voor Euro relief werkzaam was op het eiland Samos in Griekenland, voor het project: 'Noodhulp overstromingen Pakistan' en voor de projecten in Moldavië. Voor deelname aan de Klaver-4-maaltijd telefonisch opgeven bij *Ria van Dam*, M 06 - 49 85 45 26 of via E mtderuiter48@gmail.com
Uiterlijk op maandag 5 december voor 20.00 uur.

Verjaardagsmiddag 75+

Op woensdag 7 december wordt de verjaardag middag georganiseerd in 'De Regenboog' voor de 75+ jarigen van oktober en november. De middag begint om 14.30 uur tot ca. 16.30 uur. Alle jarigen in deze periode hebben hiervoor al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Heeft u zich nog niet opgegeven of afgemeld, dan kan dit nog tot en met maandag 5 december bij *Suus Vreeke*,
M 06 - 20 52 66 52

Koffiemiddag

Op de woensdagmiddag organiseren wij om de week een koffie/thee middag in 't Centrum. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 7 december en de daarop volgende 21 december. Iedereen van harte welkom, aanvang 14.30 uur, einde rond 16.00 uur. U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op met:
Janny de Zeeuw, M 06 - 51 41 45 69, *Marga Schipper*, M 06 - 47 59 42 69 of *Marijke Vis*, M 06 - 22 48 74 66 of
T 079 - 361 54 64. Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken.

Christelijke meditatie

Donderdagavond 8 december is er van 19.30-20.30 uur weer een bijeenkomst christelijke meditatie in De Regenboog o.l.v. ds. Els van der Wolf. Dit keer in het teken van Advent. Uitzien naar de komst van Christus. Welkom! Ook als je geen ervaring hiermee hebt.

Inloophuis

Vrijdag 9 december bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur op het Inloophuis voor een kopje koffie en een praatje. In de kapelruimte kunt u luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje aansteken en dank- of

voorbeden opschrijven die gebruikt worden in de middagpauzedienst. Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is Marga Schipper en de muziek wordt verzorgd door Aad Baak.
Na de viering kunt u genieten van de beroemde Inloophuispannenkoeken".

Adventsliederen gezocht

Zondag 18 december ('s middags om 14.30 uur) is er onder leiding van Arie Vooijs een adventszangdienst. We luisteren naar een adventsverhaal van Marinus van den Berg en wisselen dit verhaal af met het zingen van adventsliederen. Het thema van de dienst is: Licht! De voorbereidingsgroep (Marga, Joop, Arie, Willem en Petra) zijn benieuwd welk adventslied u of jij graag zou willen zingen in deze dienst.
U kunt het lied van uw keuze tot en met zondag 11 december doorgeven aan: E Petra-vossegat@ziggo.nl

Geef vluchtelingenkinderen een stem: kaartenactie

Met kerst collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dat is belangrijk om hun dagelijks leven iets te verlichten. Maar dat is niet genoeg. Kaart dit onrecht aan bij de politiek. Schrijf uiterlijk half december een kaart aan Tweede Kamerleden, zodat zij die vóór het kerstreces ontvangen. Kijk op www.kerkinactie.nl/vergeetzeniet voor het adres en een voorbeeldtekst. We doen dit met kerken in heel Nederland.

Regenboogmuziek Kerstconcert

Dit feestelijke kerstconcert op woensdag 14 december, 20.15 uur, wordt gegeven door de Zoetermeerse muzikalenten Maria Pedano (zang en hobo) en haar zus Anuschka Pedano (altviool). Zij worden begeleid door de jonge talentvolle Oekraïense pianist Illia Fialko. Op het programma staan werken van o.a. Tsjaikovski, Franck, Klughardt en een selectie beroemde Franse chansons. Reserveren via: www.regenboogmuziek.nl
Op de website vindt u ook informatie over de musici en kunt u een video van hen bekijken. Entree: € 16,50; tot 25 jaar: € 5,00; Zoetermeerpas: gratis

Kerstconcert in De Wijngaard

'Christmas time is here'.

Op zaterdagavond 17 december geeft het koor Aliquando gezamenlijk met het koor The S(w)inging Company een kerstconcert.

Er zullen prachtige (kerst)liederen ten gehore worden gebracht Ook is er ruimte voor samenzang. De entree is vrij, maar er wordt gecollecteerd voor een goed doel: de voedselbank. De kerk is open vanaf 19.30 uur, aanvang concert is 20.00 uur. Iedereen is welkom, maar vol is vol.

Meer informatie in de nieuwsbrief van 27 november j.l.

Energiekosten

Door de hoge energiekosten komen veel mensen in de problemen, zeker met de altijd dure decembermaand op komst. Hoe u kunt bijdragen of zelf om hulp kunt vragen, zie de nieuwsbrief van 27 november jl. Of neem contact op met de diaconie. *Tineke Blankespoor*, T 079 - 321 21 64
E diaconie@pwzz.nl

Kerst Inn zoekt handen op eerste kerstdag

<Part-timers ook welkom>

Nu corona zich een beetje gedeisd houdt, kunnen we eindelijk weer een echte Kerst Inn organiseren. Veel mensen hebben dat gemist. De laatste keer was in 2019, drie jaar geleden.

U vindt ons weer in 't Centrum Frans Halsstraat 1, Zoetermeer.

Gratis, deuren open van 16.00 tot 20.30 uur. Aanmelden niet nodig. We zetten in op tegen de 100 bezoekers. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar in het team zijn nog wat open plekken.

Ziet u kans om op eerste kerstdag tussen 14.00 en 21.00 uur een paar uurtjes te komen helpen dan maakt u onze bezoekers hartstikke blij en ons ook.

Bel met Grietje Cusell om te overleggen hoe laat u zou kunnen en wat u zou kunnen bijdragen.

Ervaar zelf dat het verzorgen van de Kerst Inn dik de moeite waard is.

Wat kunt u bijdragen: zaal inrichten, gasten ontvangen, helpen en bedienen, muziek, de afwas enz.

We zijn ook blij met mensen die wat lekkers willen bakken, een cake, een boterkoek of een tulband. Afgeven op zaterdag voor kerst.

Meedoen? Meer weten? Bel met *Grietje*, T 079 - 342 31 12

Wij van Zuid

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Guus Schouten.

We wensen hem sterkte met de revalidatie en van harte beterschap.

Het tweede boeket gaat als groet en bemoediging naar mw. Nelly Goedman

Ook haar wensen we na haar operatie heel veel sterkte en een goed herstel toe.

Meeleven

Mw. Maja Aardse uit Albrandswaard verblijft nu in Vivaldi (Brechtzijde 45, 2725 NR).

Mw. Coby Velzen

heeft gunstige uitslagen gehad. Er was maar één week met bestralingen nodig. Dat is afgelopen week gebeurd. We hopen met Coby dat nu echt de tijd van herstel aanbreekt.

Mw. Nelly Goedman-du Chatinier is gevallen en heeft een been gebroken. Een operatie was nodig. Dat was spannend gezien haar kwetsbare gezondheid en hoge leeftijd, maar het is goed verlopen. Ze verblijft in het Orthopedisch Centrum hier in Zoetermeer (Toneellaan 2, 2725 NA).

Verjaardagen 80+

Mevr. M.J. Aardse-Wetsteijn wordt op 4 december 87 jaar.

Dhr. H.E. Kuis wordt op 5 december 80 jaar.

Mevr. J. Plug wordt op 6 december 81 jaar.

Mevr. J.E. van Not-Oskam wordt op 8 december 86 jaar.

Dhr. J.W. Ypenburg wordt op 9 december 88 jaar.

Mevr. N. Ermerins-Kleinman wordt op 9 december 86 jaar.

Dhr. H. van Houwelingen wordt op 9 december 83 jaar.

Dhr. P. Pathuis wordt 10 december 86 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!!!

Orde van dienst zondag 4 december

Liturgische kleur: Paars

Bijzonderheden: Tweede advent

Voorganger:

Mw. Marga Schipper-Boven

Ouderling: Wil Bettenhausen

Diaken: Thea Hamann

Organist: Gerard Baak

Viool: Mirna Baak

Lector: Wietske van der Wiel

Kindernevendienst: Joop de Groot

Kinderoppas: Willy de Groot

Koster: Gerard Bettenhausen

Beamer: Eveline van Velzen

Live Stream: Deborah de Korte

Koffieschenkers:

Els en John Rijkse

VOORBEREIDING

Orgelspel

Binnenkomst

voorganger en ambtsdrager(s)

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken

van de tweede adventskaars

♪ 'Alles wat adem heeft love de Here'
Lied 146c couplet 1 en 5

Stilte

Drempelgebed

Bemoediging en groet

(v.) Onze hulp is in de naam
van de Heer

**(a.) die hemel en aarde gemaakt
heeft**

(v.) die trouw blijft tot in eeuwigheid

**(a.) en nooit loslaat wat zijn Hand
began.**

(v.) Genade en vrede zij u
van God de Vader en
van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.

(a.) Amen

♪ 'Vreemdeling, die hier op aard
moet gedogen'
Lied 146c couplet 6

Kyriëgebed

Na de woorden, zo bidden wij,
zingen we 'Zuivere vlam' Lied 458a

♪ 'De laatsten worden de eersten'
Lied 990: 1, 2, 3, 4, 5 en 6
1 allen; 2 vrouwen; 3 mannen;
4 vrouwen; 5 mannen; 6 allen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Adventsproject met de kinderen:

'Levenslicht'

Adventslied

melodie: Lied 469

- Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het
voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

- Vandaag zegt Ruth: 'Ik blijf bij jou.
Waar je ook gaat, ik blijf je trouw'
Zo spreekt de hemel met haar stem
en het wordt feest in Bethlehem.

*De kinderen gaan naar hun eigen
dienst*

1^{ste} Schriftlezing

Ruth 1: 19b - 2: 12 en 4: 13 - 17

♪ 'Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten'
Lied 787 (het lied van Ruth)

2^{de} Schriftlezing

Matteüs 1: 1 - 5c

Overdenking

Kort meditatief orgelspel

♪ 'Een schoot van ontferming
is onze God'
Lied 158b

De kinderen komen terug

DIENST VAN HET ANTWOORD

Inzameling van de gaven

Gebeden

*Dankgebed – voorbeden – stil gebed
– Onze Vader (NBG 2021)*

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets
schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het
konningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
Amen.

♪ 'Hoe hoog ook onze wegen gaan'
tekst: Hans Bouma; mel.: Lied 518

- Hoe hoog ook onze wegen gaan,
alleen de liefde blijft bestaan,
een weg voor wie wil leven.
Al spreken wij ook ongehoord,
de liefde heeft het laatste woord,
niets houdt haar adem tegen.
Hopen
dromen
hoger roepen
verder zoeken
veel te wensen
liefde, liefde maakt de mensen.

- Wat gunt God ons het allermeest,
Hij overstelpt ons met zijn Geest,
de kracht om te beminnen.
Een mens heeft lief, hij leeft
voorgoed,
de Geest is eeuwig die hem voedt,
De toekomst mag beginnen.
Handen harten
tasten wachten
zijn te machtig
zoete liefde
sterft niet, liefde goedertieren.

- De liefde zoekt zichzelf niet,
zij bloeit alleen wanneer zij dient,
de ander wil zij viëren.
Zij biedt zijn leven onderdak
hij vindt geloof, is nooit tot last,
herbergzaam is de liefde.
Dood te boven
Duurzaam leven
Allerwegen
God geprezen
liefde wil Hij voor ons wezen.

Zegen

afgesloten met gezongen 'Amen'